

## Titus: 30 december 39 - 13 september 81



Hij was lid van de Flavische dynastie en volgde zijn vader Vespasianus op na zijn dood. Daarmee werd hij de eerste Romeinse keizer die de troon besteeg na zijn eigen vader.

Tijdvak: Flavische dynastie

Periode: 79-81

Voorganger: Vespasianus (69-79)

Opvolger: Domitianus (81 - 96)

Staatsvorm: principaat

Caesar onder: Vespasianus (69-79, waarvan de eerste 3 met Domitianus)

### **Persoonlijke gegevens**

Naam bij geboorte: Titus Flavius Vespasianus

Naam als keizer: Titus Flavius Caesar Vespasianus Augustus

Zoon van: Vespasianus en Domitilla de Oudere

Vader van: Julia Titi

Gehuwd met: Arrecina Tertulla en Marcia Furnilla

Broer van: Domitianus en Domitilla de Jongere

Onder de heerschappij van zijn vader, verwierf Titus bekendheid in Rome omdat hij diende als prefect van de Praetoriaanse Garde en omdat hij een controversiële relatie had met de Joodse koningin Berenice. Ondanks de bezorgdheid over zijn karakter, regeerde Titus met veel succes na de dood van Vespasianus in 79, en werd beschouwd als een goede keizer door Suetonius en andere eigentijdse historici. Als keizer is hij het best bekend om het voltooiën van het Colosseum en om zijn vrijgevigheid in het verlichten van het lijden veroorzaakt door twee rampen, de uitbarsting van de Vesuvius van 79 en een brand in Rome in 80. Na amper twee jaar in functie, stierf Titus op 13 september 81. Hij werd vergoddelijkt door de Romeinse Senaat.