

Floris IV van Holland: 24 juni 1210 – Corbie, 19 juli 1234

Floris IV was van 1222 tot 1234 graaf van Holland. Hij was de zoon van Willem I en Aleid van Gelre.



Graaf van Holland

Periode: 1222-1234

Voorganger: Willem I

Opvolger: Willem II

Floris trouwde met Machteld van Brabant, weduwe van Hendrik VI van Brunswijk. Op 5 november 1214 maakte zijn vader samen met Hendrik I van Brabant een huwelijksverdrag op waarin werd overeengekomen dat vanaf de dag van het huwelijk van Floris, zijn vader, graaf Willem elk jaar 500 Hollandse ponden zal betalen aan Machteld, de dochter van Hendrik van Brabant.



Ruiterszegel van Hendrik I van Brabant.

Het geld zou komen uit de inkomsten die Willem I had uit een groot aantal stukken grond, waaronder de Riederwaard. Het huwelijk werd voltrokken op 6 december 1224 te Antwerpen.

Floris en Machteld kregen de volgende kinderen:

- Willem II: opvolger van zijn vader, tegenkoning van Duitsland
- Floris de Voogd: regent van Holland
- Aleid van Holland: gehuwd met Jan van Avesnes, regentes van Holland na overlijden van Floris
- Margaretha: gehuwd met Hermann I von Henneberg-Coburg (1224-1290)
- Hendrik
- Machteld

Hij volgde zijn vader op in 1222. De eerste paar maanden, tot hij op zijn twaalfde verjaardag meerderjarig verklaard werd, stond hij onder voogdij van graaf Boudewijn van Bentheim. Floris IV breidde zijn gebied uit met het Land van Altena. Floris nam deel aan de expeditie tegen Drenthe in 1227, die mislukte in de slag bij Ane, en aan de oorlog tegen de Stedingers in 1234.

Floris overleed tijdens een toernooi te Corbie, Frankrijk, op 19 juli 1234. Volgens een romantische overlevering maakte Floris grote indruk op Mathilde II van Boulogne die hem een liefdesbrief stuurde. Haar man, Filips Hurepel, die ook deelnam aan het toernooi, kon dit

niet over zijn kant laten gaan en stak Floris dood. Floris werd begraven in de Abdi van Rijsburg.



Tekst op de plaats waar de Abdi van Rijsburg stond



Wapen graven van Holland uit het Hollandse Huis. Blaoen: Van keel met een klimmende leeuw van goud, getongd en genageld van azuur.