

## Nero: Antium, 15 december 37 - bij Rome, 9 juni 68



Hij was de vijfde Romeinse keizer, van 13 oktober 54 tot 9 juni 68.

Tijdvak: Julisch-Claudische dynastie

Periode: 54-68

Voorganger: Claudius (41-54)

Opvolger: Galba (68-69)

Staatsvorm: principaat

Caesar onder: Claudius (50-54)

### **Persoonlijke gegevens**

Naam bij geboorte: Lucius Domitius Ahenobarbus, na adoptie Nero Claudius Caesar Drusus Germanicus

Naam als keizer: Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus, na 66: Imperator Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus

Zoon van: Gnaeus Domitius Ahenobarbus en Agrippina de Jongere

Geadopteerde zoon van: Claudius

Vader van: Claudia Augusta en Augusta

Gehuwd met: Claudia Octavia, Poppaea, Statilia Messalina, Sporus en Pythagoras

Broer van: Britannicus (door zijn adoptie)

Neef van: Caligula

Uiteindelijk betekende een op zich niet zo belangrijke opstand in 68 in Gallia, die door Verginius Rufus werd neergeslagen, het einde voor Nero. Deze gebeurtenis was echter de aanleiding voor verschillende andere opstanden van Galba en Otho (Spanje en Portugal), Rufus (die Vindex had verslagen) en Lucius Clodius Macer in Noord-Afrika. Uiteindelijk zette de Senaat Nero af. Toen men hem kwam arresteren dreef hij na lang aarzelen een dolk in zijn keel, onder het spreken van de woorden *Qualis artifex pereo* (Wat een kunstenaar sterft er met mij...). Waarschijnlijk was de steek niet dodelijk en heeft Epaphroditus, een vrijgelatene van Nero en een van de weinigen die hem tot

het einde toe trouw waren gebleven, hem uiteindelijk de fatale steek toegediend.[4] Hij liet het Rijk bankroet en in totale chaos achter. De senaat vervloekte zijn nagedachtenis met de damnatio memoriae.