

Keizer Frans I Stefan: Nancy, 8 december 1708 – Innsbruck, 18 augustus 1765

Hij was van 1729 tot 1737 als Frans III Stefan hertog van Lotharingen, van 1737 tot 1765 als Frans II Stefan of Frans Stefan groothertog van Toscane en van 1745 tot 1765 als Frans I Stefan keizer van het Heilige Roomse Rijk.



Hertog van Lotharingen en Bar

Regeerperiode: 1729 - 1737

Voorganger: Leopold

Opvolger: Stanislaus Leszczyński

Groothertog van Toscane

Regeerperiode: 1737 - 1765

Voorganger: Gian Gastone de' Medici

Opvolger: Peter Leopold

Rooms-Duits koning en keizer

Regeerperiode: 1745 - 1765

Verkiezing: 13 september 1745 in Frankfurt

Kroning: 4 oktober 1745 in de Dom van Frankfurt

Voorganger: Karel VII Albrecht

Opvolger: Jozef II

Frans werd geboren te Nancy, in Lotharingen. Hij was de vierde zoon van Leopold van Lotharingen en Elisabeth Charlotte van Orléans.



Leopold van Lotharingen



Elisabeth Charlotte van Orléans

Zijn grootvader van moederskant was Filips van Orléans, de broer van Lodewijk XIV van Frankrijk. Hij was een Habsburger via zijn grootmoeder van vaderskant, Eleonora, dochter van keizer Ferdinand III en vrouw van Karel V van Lotharingen. Keizer Karel VI had gepland om zijn dochter uit te huwelijken aan Frans' oudere broer Clemens. Toen deze echter stierf koos Karel Frans als zijn toekomstige schoonzoon. Frans werd opgevoed in Wenen, met het oog op zijn toekomstig huwelijk met Maria Theresia van Oostenrijk. Al snel ontstond een emotionele aantrekkingskracht tussen de twee. Op 12 februari 1736 trouwde Frans I met Maria Theresia. Dankzij zijn zakeninstinct en gezond verstand was hij een goede hulp voor zijn vrouw.



Maria Theresia van Oostenrijk

Frans I en Maria Theresia hadden zestien kinderen, van wie tien hun jeugd overleefden:

- Maria Elisabeth (5 februari 1737 - 7 juli 1740)
- Maria Anna (6 oktober 1738 - 19 november 1789) bleef ongehuwd
- Maria Karolina (12 januari 1740 - 25 januari 1741)
- Jozef II (13 maart 1741 - 20 februari 1790), keizer van het Heilig Roomse Rijk
- Maria Christina (13 mei 1742 - 24 juni 1798), vanaf 1766 gehuwd met hertog en landvoogd der Oostenrijkse Nederlanden Albert Casimir van Saksen-Teschen (1738 - 1822)
- Maria Elisabeth (13 juli 1743 - 25 september 1808), Abdis te Innsbruck
- Karel Jozef (1 februari 1745 - 18 januari 1761)
- Maria Amalia (26 februari 1746 - 18 juni 1804), vanaf 1769 gehuwd met hertog Ferdinand van Parma (1751 - 1802)
- Leopold II (5 mei 1747 - 1 maart 1792), keizer van het Heilig Roomse Rijk, gehuwd met Marie Louise van Spanje
- Karolina (17 september 1748, overleden dezelfde dag)
- Johanna Gabriella (4 februari 1750 - 23 december 1762) - verloofd met Ferdinand I, koning der Beide Siciliën (1751 - 1825)
- Maria Josepha (19 maart 1751 - 15 oktober 1767) - verloofd met Ferdinand I, koning der Beide Siciliën (1751 - 1825)
- Maria Carolina (13 juli 1752 - 7 september 1814) - 1768 gehuwd met Ferdinand I, koning der Beide Siciliën (1751 - 1825)
- Ferdinand Karel (1 juni 1754 - 24 december 1806), gehuwd met Maria Beatrice d'Este, enig kind en erfgename van Ercole III d'Este, hertog van Modena (1750 - 1829)

In het Verdrag van Wenen (1738) verloor hij het voorvaderlijke Lotharingen aan de Fransen, die het gewest nog enige tijd in leen gaven aan de onfortuinlijke Franse pretendent voor de Poolse troon Stanislaus Leszczyński, die schoonvader was van de Franse koning.



Stanislaus Leszczyński

In ruil daarvoor ontving Frans I het Groothertogdom Toscane, na de dood van Gian Gastone de' Medici.

Bij de dood van keizer Karel VI legden Frederik II van Pruisen en Karel VII van Beieren de Pragmatieke Sanctie naast zich neer en brak de Oostenrijkse Successieoorlog uit. Frederik veroverde Silezië en Karel kroonde zich tot keizer. Na de plundering van Munchen (1744) en de dood van Karel VII (20 januari 1745), was Beieren bereid de Vrede van Füssen te ondertekenen. In dit verdrag werd Frans I Stefan erkend als keizer van het Heilig Roomse Rijk.

Hij stierf onverwacht op 18 augustus 1765 in een koets op terugweg van de opera van Innsbruck. Zijn dood werd door zijn vrouw als een heel zwaar verlies beschouwd.

In 1731 werd hij in Den Haag als eerste vorst op het vasteland ingewijd als lid van de Orde van Vrijmetselaren. Hij bleef zijn hele leven actief in de Loge en steunde de Orde in Oostenrijk, ondanks de tegenstand van de Katholieke Kerk.

Frans' broer Karel van Lorreinen werd in 1744 na de dood in het kraambed van zijn vrouw Maria Anna, zuster van keizerin Maria Theresia, landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden.

Zijn stoffelijk overschot werd bijgezet in de Kapuzinergruft in Wenen.



De Kapuzinerkirche, waaronder de Kapuzinergruft is



Wapen van Frans Stefan als Heilig Rooms keizer