

## Constans I: waarschijnlijk rond 323 - Elne, 18 januari 350



Bekend als Constans I, was van september 337 tot 18 januari 350 keizer van Rome. Hij wist in 340 zijn broer Constantijn II te verslaan en diens westelijk deel van het Romeinse Rijk bij zijn eigen gebied te voegen. Ontevredenheid in het leger over zijn persoonlijk leven en het feit dat hij zijn barbaarse lijfwacht boven het leger bevoordeelde, veroorzaakte in 350 een rebellie onder aanvoering van zijn generaal Magnentius, die korte tijd later, in september 350 in de moord op Constans I resulteerde.

Tijdvak: Constantijnse dynastie

Periode: 337-350

Voorganger: Constantijn de Grote

Opvolger: Magnentius

Staatsvorm: dominaat

Medekeizer: Constantius II (337-361)

Constantijn II (337-340)

### **Persoonlijke gegevens**

Naam bij geboorte: Flavius Iulius Constans

Naam als keizer: Flavius Iulius Constans

Zoon van: Constantijn de Grote

Fausta

Broer van: Crispus (half-)

Constantius II

Constantijn II

Neef van: Iulianus Apostata

Licinius II

Hannibalianus

Nepotianus

In de laatste jaren van zijn bewind ontwikkelde Constans een reputatie voor wreedheid en wanbeleid. Gedomineerd door zijn favorieten, aanstoot gevend door zijn homoseksualiteit en zijn eigen lijfwacht openlijk bevoordeeld, verloor hij de steun van de legioenen aan de Rijn-grens en Brittannië. In 350 werd de Romeinse generaal van Brits-Frankische afkomst Magnentius in Augustodunum (het huidige Autun) met de steun van de troepen aan de Rijn-grens tot keizer uitgeroepen. Magnentius werd al spoedig door de westelijke provincies van het Rijk erkend.

Constans was zelf in de buurt bij toen hij op de hoogte werd gesteld van de verheffing van Magnentius. Bij gebrek aan enige vorm van steun in zijn eigen hofhouding moest hij voor zijn leven vluchten. Hij probeerde naar Italia of Hispania te ontkomen, maar Magnentius' aanhangers dreven hem in het nauw in een fort in Vicus Helena (nu Elne) in de Pyreneeën, in het zuidwesten van Gallië. Daar werd hij door Magnentius' moordenaars gedood. Dezen trokken zich niets aan van het feit dat Constans asiel had gevraagd en gekregen in een plaatselijke tempel.