

## Valentinianus III: Ravenna, 2 juli 419 - Rome, 16 maart 455

Flavius Placidus Valentinianus, bekend als Valentinianus III was keizer van het West-Romeinse Rijk van 425 tot 455.



### West-Romeins keizer

Periode: 425-455

Voorganger: Iohannes

Opvolger: Petronius Maximus

Tijdvak: Theodosiaanse dynastie

Staatsvorm: Dominaat

Medekeizer: Theodosius II (408-450)

Marcianus (450-457)

Gehuwd met: Licinia Eudoxia



*Gouden medaillon met een portret van Licinia Eudoxia.*

Hij was de zoon van veldheer en later keizer Constantius III en Galla Placidia, de zuster van keizer Honorius en dochter van Oost-Romeins keizer Theodosius I.



*Medaillon van Galla Placidia (rond 425)*

Valentinianus was pas 6 jaar toen hij tot keizer gekroond werd als vervanger voor usurpator Iohannes, en zijn taken als keizer werden overgenomen door zijn moeder. In 437 trouwde hij met Licinia Eudoxia, de dochter van zijn neef Theodosius II, de Oost-Romeinse keizer. Hoewel hij nu meerderjarig was had nog altijd weinig van doen met het rijk, generaal Aetius had veel macht. Valentinianus wordt beschreven als een verwend jochie dat onder invloed raakte van sterrenwichelaars en tovenaars, en had waarschijnlijk weinig zin of kunde om te regeren. Wel zorgde hij, als fanatiek christen, ervoor dat de paus veel meer macht kreeg.

Tijdens de regeerperiode van Valentinianus ging het Romeinse Rijk sterk achteruit; veel provincies werden door barbaren veroverd: Africa, belangrijk voor de graanvoorziening van het Romeinse kerngebied Italië, werd veroverd door de Vandalen, in Hispania werden veel gebieden door de Sueven ingenomen, en Gallië werd grotendeels verdeeld door Franken, Alanen, Visigoten en Bourgondiërs. Zo bleven alleen nog Italia en de provincia Dalmatia onder bewind van Valentinianus. Als enig lichtpuntje in de chaos tijdens zijn heerschappij wist echter wel generaal Aetius in 451 voor het eerst Attila de Hun te verslaan.

In 454 echter liet Valentinianus Aetius vermoorden, mogelijk om wat meer echte macht naar zich toe te trekken, maar in ieder geval na sterk aandringen van Petronius Maximus, een rijke patriciër die meer macht wilde (en Valentinianus zou opvolgen). Het jaar daarop werd Valentinianus zelf vermoord door voormalige troepen van Aetius (die zeer waarschijnlijk waren ingehuurd door Petronius Maximus).