

## Honorius (keizer): 384 – 423

Hij was heerser in het westen van het Romeinse Rijk, als medekeizer van zijn vader Theodosius van 393 tot 395 en als zelfstandig West-Romeins keizer van 395 tot 423. Hij werd algemeen beschouwd als een van de minst capabele keizers die het Romeinse Rijk in zijn geschiedenis heeft gekend. Aan het begin van zijn bewind dreigde er nog niet veel gevaar. Aan het einde van zijn bewind was het West-Romeinse rijk al bijna niet meer te redden.



Tijdvak: Theodosiaanse dynastie

Periode: 395-423

Voorganger: Theodosius I

Opvolger: Iohannes

Staatsvorm: Dominaat

Medekeizer: Theodosius I (379-395)

Arcadius (383-408)

Eugenius (392-394)

(tegenkeizer)

Constantijn III (407-411)

(tegenkeizer)

Constans II (409-411)

Maximus (409-422)

(tegenkeizer)

Theodosius II (408-450)

(oosten)

Priscus Attalus (409-410, 414-415)

(tegenkeizer)

Iovinus (411-413)

(tegenkeizer)

Sebastianus (412-413)

(tegenkeizer)

Constantius III (421)

### **Persoonlijke gegevens**

Naam bij geboorte: Flavius Honorius

Naam als keizer: Flavius Augustus Honorius

Zoon van: Theodosius I

Broer van: Arcadius

Galla Placidia

Constantius III (schoon-)

Oom van: Theodosius II

Valentinianus III

Honorius was nog maar acht jaar oud toen hij keizer werd en trouwde op zijn veertiende, dus in 398 met Maria, de dochter van zijn regent Flavius Stilicho. Na haar dood zou hij (in 408) trouwen met haar zuster Thermantia. Stilicho vond het belangrijker om het Oosten aan zijn machtsbereik toe te voegen dan het Westen tegen zijn mede-Germanen te verdedigen. Er werd door de troepen in Britannia een usurpator uitgeroepen tot keizer, Constantijn III. Om hem te onderdrukken trok Stilicho de troepen terug die de Rijn bewaakten. Dit leidde tot de invasie van 406 en uiteindelijk tot de plundering van Rome (410). Deze stad was al geruime tijd geen hoofdstad meer: Honorius had in 402 na een invasie van de Visigoten zijn regering van Milaan naar het veiliger Ravenna verplaatst.

In 408 besloot Honorius zijn generaal Stilicho op beschuldiging van verraad uit de weg te ruimen en verzwakte daarmee zijn positie nog meer. Zijn nieuwe magister militum (generaal), die later in 421 korte tijd als Constantius III de troon zou delen, deed zijn best de schade te beperken. Constantijn III en een andere rebel (Heraclianus) werden verslagen. Met de Bourgondiërs werd een overeenkomst gesloten. Maar de Visigoten waren een groter probleem. Zij hadden een eigen rijk gesticht in Zuid-Gallië en hun eigen keizer benoemd: Priscus Attalus. Honorius' halfzuster Galla Placidia werd gevangengenomen en trouwde hun koning Athaulf, maar na diens dood (415) trouwde zij met Constantius III. Zij baarde hem een zoon, die later Honorius' opvolger zou worden: Valentinianus III. Constantius stierf in 421 en Honorius was dom genoeg zijn eigen halfzuster het hof te maken. Zij vluchtte naar Constantinopel met haar zoon.

Honorius stierf kinderloos in 423, na een lange maar onmachtige tijd op de troon. Zijn opvolger werd zijn primicerius notariorum Iohannes, die echter verdreven werd door de oostelijke troepen in 425, waarna Valentinianus III keizer werd.