

# Napoleon III: Parijs, 20 april 1808 - Chislehurst bij Londen, 9 januari 1873

Hij was president van Frankrijk van 1848 tot 1852, en als Napoleon III keizer van Frankrijk van 1852 tot 1870. Lodewijk Napoleon, zoals hij ook werd genoemd, was een neef (oomzegger) van Napoleon I.



## **President van Frankrijk**

Periode: 1848-1852

Voorganger: Lodewijk Filips I

(koning, voor de 2e Republiek)

Opvolger: Geen (Tweede Franse Keizerrijk)

## **Keizer der Fransen**

Periode: 1852-1870

Voorganger: Geen (Tweede Franse Republiek)

Opvolger: Geen (Derde Franse Republiek)

## **Co-vorst van Andorra**

Periode: 1848-1870

Voorganger: Lodewijk Filips I

Opvolger: Adolphe Thiers

(President van de Derde Franse Republiek)

Vader: Lodewijk Napoleon Bonaparte

Moeder: Hortense de Beauharnais

Dynastie: Bonaparte

Lodewijk Napoleon werd in 1808 in Parijs geboren als zoon van Lodewijk Napoleon Bonaparte, koning van Holland en diens echtgenote Hortense de Beauharnais. Hij had twee oudere broers, Napoleon Karel (1802, overleden voor de geboorte van Lodewijk Napoleon) en Napoleon Lodewijk (1804). Het huwelijk van zijn ouders was ongelukkig. Sinds 1807 leefden zij gescheiden. Lodewijk Napoleon werd verwekt tijdens een moment van toenadering, maar kort daarop was de breuk tussen de ouders definitief. Koning Lodewijk Napoleon was bij de geboorte en de doop van zijn jongste zoon niet aanwezig



*Napoleon als keizer*

De Nederlandse koning Willem III der Nederlanden en zijn vrouw Sophie van Württemberg waren bevriend met Napoleon III. Zij oriënteerden zich op Frankrijk en niet op Pruisen. Het Nederlandse koningspaar bracht een officieel bezoek aan de op dat moment in Compiègne residerende keizer. Op 13 september 1855 ontving Napoleon het Grootkruis in de Militaire Willems-Orde. In hetzelfde besluit benoemde Willem III ook tsaar Alexander II van Rusland tot ridder-grootkruis. De beide keizers waren vijanden in de Krimoorlog, waar Nederland een neutraal standpunt innam. Sommige Nederlanders, die de onderdrukking onder Napoleon I nog hadden meegemaakt, keerden zich tegen deze benoeming



*Ridder-grootkruis*

Napoleon op 13 januari 1853 met Maria Eugenia Ignacia Augustina Palafox de Guzmán Portocarrero y Kirkpatrick, 9de gravin van Teba, die hierdoor de laatste Franse keizerin werd. Ze kregen samen één zoon:

- Napoleon Eugène Lodewijk Bonaparte.



*Eugénie; keizerin der Fransen. Zij draagt de Maria-Luisa-Orde*

Napoleon III overleed hij in 1873 in Engeland, hij werd 64 jaar oud, en werd begraven in de Sint-Michaelsabdij te Farnborough. Zijn enige zoon Napoleon Eugène Lodewijk werd door bonapartisten tot 'Napoleon IV' uitgeroepen. Hij zou echter nooit regeren.

THE ILLUSTRATED LONDON NEWS, JAN. 25, 1873.—80



NAPOLÉON III. AFTER HIS DEATH.  
ENGRAVED, BY SPECIAL PERMISSION, FROM THE PHOTOGRAPH BY MESSRS. DOWNEY.

*Napoleon III na zijn dood.*





*Sint-Michaelsabdij te Farnborough*



*Wapen van Napoleon III*